

Van de voorzitter

Deze zomer heb ik het boek 'Homo Deus' van Yuval Noah Harari gelezen. Een heel interessant boek waarin Harari de loop van de geschiedenis van de mensheid aan de hand van de verkrumming van het humanisme beschrijft en de nieuwe mens die ervoor in de plaats komt. Hij heeft het o.a. over de oneindige cyclus van openstaan voor ervaringen en de ervaringen zelf en hij illustreert het als volgt.

'Neem nou bijvoorbeeld thee. Het begint ermee dat ik doodgewone thee met veel suiker drink als ik mijn ochtendkrant lees. (...) Op een dag beseft ik dat ik de thee nauwelijks proef door de suiker en de krant. Dus verminder ik de hoeveelheid suiker, leg de krant weg, doe mijn ogen dicht en concentreer me op de thee zelf. Al gauw ga ik experimenteren met verschillende theesoorten, zwart en groen, en ga ik hun verfijnde aroma's met elkaar vergelijken. (...) Na een paar maanden laat ik de supermarkt theeën links liggen en ga ik mijn thee bij een speciaalzaak kopen. (...) Zo leer ik, kopje voor kopje, steeds meer openstaan voor allerlei theesmaken en word ik een theekenner. (...) Je kunt iets niet ervaren als je er niet voor openstaat en je kunt er niet voor leren openstaan zonder een lange reeks ervaringen te doorlopen.'

Kijk, zo hoog verheven zijn de theedrinkers doorgaans op ons terras niet. Ik vraag mij ook af of ze zich realiseren, dat ze in een belangrijke cyclus van ervaringen zitten, als ze een kopje van onze gember-honingthee, oldenielthee of summermint drinken. Hoewel onze prachtige setting aan de oever van de, volgens Diederik van Vleuten 'mooiste rivier van Nederland', aan zou kunnen zetten tot filosofische gedachten, geloof ik niet dat er veel mensen op ons terras langdurig wegdromen en mijmeren over de diepste

betekenissen van thee. Misschien jammer?

Het had anders heel goed gekund in de zomer van 2018, want wat hebben we een zomer achter de rug!! Altijd zon, vrijwel elk weekend lekker weer, geen hoogwater, integendeel! We hebben vast een record aantal bezoekers gehad, deze zomer. We houden het niet precies bij, maar we hebben met z'n allen het gevoel een topjaar achter de rug te hebben.



En we hebben het hele jaar, maar vooral op 27 mei jl. ons vijfentwintigjarig jubileum gevierd. Wat een feest! Heel veel oudgedienden van de theeschenkerij vierden het jubileum met ons mee, er was een swingend optreden van Walk'n The Line met een ode aan Johnny Cash, de burgemeester van Hattem, J. W. Wiggers, hield een felicitatie-toespraak en onze vrijwilligers hadden zich uitgesloofd om heerlijke baksels te presenteren.

Als klap op de vuurpijl werd onze jubileumsubsidieaanvraag beloond; we ontvingen een prachtig bedrag uit het Willem Greeve Fonds, dat berust bij de gemeente Hattem. En er is ons een bedrag toegezegd uit het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het is heerlijk uit de financiële zorgen te zijn, die ontstonden door anti-vandalisme-investeringen en het slechte seizoen 2016, toen we vanwege hoogwater acht zomerse weken niet konden draaien.

Ik wil iedereen die bijgedragen heeft aan al het moois dat ik hierboven beschreven heb, bedanken: de schippers, de oudgedienden, de gemeente Hattem en het Prins Bernhard Fonds, de gemeente Zwolle die ons een mooie terrasset gedoneerd heeft, de mensen van de gemeente Hattem die ons veld netjes houden, de Hattemse politie die erg heeft meegewerkt om vandalisme te voorkomen, onze donateurs, alle mensen die optredens bij ons verzorgd hebben, en last but not least al onze vrijwilligers.

Het was een fantastische zomer!

Harma Scholtens

27 mei het optreden van Walk'n The Line



9 september Kunstgilde Hattem



VRIENDEN van OLDENIEL

Theeschenkerij Oldeniel is een stichting die alleen werkt met vrijwilligers en zonder subsidies. Wij zijn afhankelijk van Vrienden en kunnen elke Vriend goed gebruiken. De Theeschenkerij steunen? Dat kan al met tien euro per jaar. Je kunt het bedrag overmaken op NL89TRIO0390388904 t.n.v. Stichting Culturele Theeschenkerij Oldeniel te Zwolle. Als Vriend krijg je tweemaal per jaar een nieuwsbrief via de mail. Vergeet dus niet je mailadres te vermelden bij het overmaken. Of laat je mailadres weten via onze website. Wil je meer informatie? Ga naar oldeniel.nl en stuur een e-mail met je vraag.



Sponsoring, ondersteuning, subsidies

Een paar jaar geleden en ook aan het begin van het seizoen 2018, hebben we veel last gehad van vandalisme aan onze keten. Het heeft natuurlijk nogal wat gekost om de zaken te herstellen. En we hebben dure maatregelen moeten nemen om onze keten te beschermen tegen vernielzucht. Gelukkig heeft de politie van Hattem deze zomer heel veel gesurveilleerd op ons idyllische plekje aan de IJssel, dat natuurlijk ook aantrekkelijk is voor de jeugd van Hattem. Iedereen mag er natuurlijk lekker zitten; het is er fantastisch. *Zitten* is prima! We zijn de politie van Hattem erg dankbaar dat er verder geen vernielingen aangericht zijn.



De scheepvaart op de IJssel heeft nu last van laag water; de waterstand is zo laag, dat de schepen niet met volle belading kunnen varen. Dat was in de zomer van 2016 wel anders. Toen moesten we gedurende acht weken onze theeschenkerij gesloten houden vanwege hóóg water. Afgezien van veel teleurgestelde klanten, vrijwilligers en artiesten, heeft dat ons ook nogal wat financiële schade opgeleverd. We raakten zo door onze reserves heen en dat moet niet, want we moeten een risico kunnen lijden, zonder meteen in ons voortbestaan te worden bedreigd.

We zijn daarom, en ook omdat we dit jaar een jubileumjaar hadden, hard aan het werk geweest om fondsen te werven en sponsoren aan ons te verbinden. Dat is heel goed gelukt.

- Schildersbedrijf Lenferink uit Heerde heeft onze keten helemaal opgeknapt en prachtig in de verf gezet. We hebben alleen het materiaal betaald! En ook zijn de vernielingen in dit voorjaar gratis hersteld.



- De Gemeente Zwolle heeft ons, vanwege ons jubileum, een terras cadeau gedaan. Voor wie goed opgelet heeft, was te zien dat we een mooi bruinhouten tafeltje + vier klapstoeltjes tussen ons witte meubilair hadden staan.



- We hebben van het Prins Bernhard Cultuurfonds een toezegging gekregen voor een mooi bedrag, dat we kunnen gebruiken om de optredende artiesten in 2019 te bekostigen. Die krijgen van ons altijd een symbolisch bedrag van €50,- per groep/persoon, maar omdat we zo'n tien optredens per seizoen hebben, loopt dat toch mooi in de papieren.



- En we hebben een fors bedrag gekregen uit het Willem Greeve Fonds, dat door de gemeente Hattem beheerd wordt. Het is heerlijk dat we onze financiële reserves weer

STICHTING WILLEM GREEVE FONDS

aangevuld hebben; dat geeft rust!
Alle gulle gevers, inclusief natuurlijk onze donateurs, hartelijk dank!

Harma Scholtens